

Församlingen då och nu

Gud utser ett folk

Församlingen är en gemenskap som genom tro på Jesus blivit en del av Guds folk

”Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet” (1 Pet 2:10)

Uppgiften

**”Jag skall göra dig till ett ljus för andra folk,
för att min räddning skall nå över hela jorden”
(Jes 49:6)**

**Guds folk finns inte till för sin egen skull utan
för världens skull**

Församlingen under det första århundradet

Församlingen i Apostlagärningarna

- Några övergav en ekonomisk överenskommelse
- Delade meningar om verksamheten
- Delade meningar om läran
- Konflikter mellan församlingsarbetare
- Sövande predikanter

Församlingens kännetecken

Stor tillväxt

”Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring fem tusen män” (Apg 4:4)

”Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa” (Apg 12:24)

Konflikterna

”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv **för min skull**, han skall rädda det”
(Luk 9:23, 24)

”Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull (Luk 21:17)

Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida **för rättfärdighetens skull** är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er” (1 Pet 2:13, 14)

”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder”
(Upp 18:4)

Orsakerna:

- Tron på Jesu gudomlighet
- Den annorlunda livsstilen

”Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon” (1 Pet 2:19–20)

Det exklusiva budskapet

”Jesus är *stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten*. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss” (Apg 4:12,13)

”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet” (Joh 5:24)

”Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden” (1 Thess 1:9–10)

Ett liv i gemenskap

”De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna” (Apg 2:42)

”De hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov” (Apg 2:44–45)

”Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre” (1 Kor 1:9)

Livet i gemenskapen innebar delaktighet och beroende. Detta var församlingens primära kännetecken

**Vad hände med församlingen
under det andra århundradet?**

Kyrkan växer och sprids över världen

Det blir då nödvändigt med:

- **Gemensamma heliga texter**
- **Gemensamma trosbekännelser**
- **Pålitliga ledare**

Riskerna

- Från ett delat ansvar till ett auktoritärt ledarskap
- Från en nära gemenskap till en institution
- Nattvarden blir en sakramental måltid som ger frälsning

Församlingens kännetecken är inte längre gemenskapen utan organisationen

Vad innebär det att vara församling idag?

- Liv i gemenskap – delaktighet och beroende
- Betoning på mångfalden
- Stor nåd och barmhärtighet – en helande gemenskap
- Tron på de höga idealen grundade på Jesu lära